

Najaarstocht SmelneClub 2024 van 4 t/m 7 oktober.

Dag 1. Starteiland Sneek.

De tocht begint op het Starteiland in Sneek. We worden tussen 16.30 en 17.00 uur verwacht voor het palaver en de steigerborrel en alle schepen zijn, zoals altijd, ruim op tijd aanwezig.

Dit najaar zijn er 10 schepen die zich hebben aangemeld voor de tocht. Door persoonlijke omstandigheden en pech met de camper hebben 2 leden helaas af moeten zeggen.

Meindert, Eggie, Albrecht en Bettie zijn de organisatoren van deze tocht.



De Smelne schepen samen aan de steiger op het Starteiland Sneekermeer.



De avond valt over het Sneekermeer.



Ochtendgloren op het Starteiland.

Na elkaar uitgebreid te hebben begroet gaan we naar de serre van het restaurant. Het is mooi "Smelneweer" maar toch een beetje aan de frisse kant om echt buiten te zitten.

Iedereen heeft zijn eigen drankje meegenomen en Eggie en Bettie hebben heerlijke hapjes gemaakt. Ook hebben een paar andere deelnemers nog vlug wat klaargemaakt zodat we in ieder geval deze avond niet verhongeren.

Johan Michorius (onze voorzitter) heet iedereen welkom en in het bijzonder drie nieuwe gezichten die voor het eerst deelnemen aan een toertocht van Smelne schepen. Hij hoopt dat we er weer een fijne tocht van maken en de start van dit weekend is in ieder geval al geslaagd.

Als het donker wordt worden de kaarsjes aangestoken en naarmate de avond vordert worden de verhalen steeds smeugiger en wordt er heerlijk gelachen.

Dag 2. Van Starteiland Sneek naar Sloten.

Een prachtige zonsopkomst. Het is fris en het heeft op een paar plekken in Nederland gevroren. Dit weerhoudt de mannen en een paar vrouwen niet om de boot vaarklaar te maken. Er wordt flink gepoetst maar eenmaal gepoetst is de boot nog steeds nat. Varen dan maar.....

We vertrekken om 9.30. We hebben een flinke tocht voor de boeg.
Wat is het heerlijk varen door het mooie Friesland.



*De Smelne
schepen
onderweg van
Sneek naar
Sloten.*



Er zijn toch ook nog wel een paar andere schepen onderweg. Wel logisch, want het weer is rustig en zonnig.

Wie voorop vaart ziet een sliert van prachtige Smelne schepen die trouw de boot van Meindert en Eggie volgen. Helemaal achteraan de boot van Albrecht en Bettie die in de gaten houden of iedereen vertrokken is en later die dag ook echt in Sloten aanmeert.

We gaan in Sloten met alle schepen tegelijk door de brug. Het bruggeld wordt in een keer afgerekend door Eggie. Prima geregeld dus, en na de brug is er voor ons voldoende ruimte om aan te meren. Ook hier heeft de organisatie voor gezorgd. Sommige schepen liggen in de zon en er liggen een aantal schepen in de schaduw onder de bomen. Dit betekent een verschil van 10 graden. In de schaduw is het koud en in de zon kan de trui uit.

's Middags staat er een bezoek aan de molen "De Kaag" op het programma. Een aardige mevrouw, die overigens uit Amsterdam naar Sloten is verhuisd, houdt een verhaaltje, en wie dat wil of kan gaat nog even naar boven om vanaf de omloop van de molen van een prachtig uitzicht te genieten over het lieflijke Sloten.



Bezoek aan molen De Kaag.



Uitleg door de gids boven op de omloop van de molen.



Net kleuters, overal aanzitten opklimmen en uitproberen, maar nee. Hij doet het niet meer.

Weer beneden angekommen lopen een aantal deelnemers nog een rondje door de stad. Je zou het niet zeggen, maar Sloten heeft stadsrechten en mag zich een stad noemen.



Groepsfoto bezoekers molen "De Kaag"

's Avonds is er een buffet gereserveerd in restaurant "De Zeven Wouden". Het buffet is voortreffelijk en de bediening is ook erg vriendelijk. De eigenaar van het restaurant vertelde dat bij een buffet het gebruikelijk is dat de mensen die achter in het restaurant zitten, eerst

aan de beurt zijn. Niet iedereen had het verhaal van de eigenaar meegekregen en daardoor gingen een paar mensen voor hun beurt. Gelukkig was er meer dan voldoende zodat niemand te kort is gekomen.



Aan tafel.



Restaurant de "Zeven Wouden".

We hebben heerlijk gegeten in Sloten.

Dag 3. We gaan naar Woudsend.

We vertrekken om 10.30 uur.

Niet zo'n lange tocht vandaag maar ook nu is het weer genieten. In Woudsend is de steiger aan de buitenkant van jachthaven "De Rakken" voor ons gereserveerd. Er hangt een rood wit lint en als we aan komen varen ligt er een boot die snel losgooit. We gaan dubbel liggen en het past allemaal precies.



Aankomst in Woudsend.

Aan het einde van de ochtend komen er nog twee ex leden op bezoek. Zij hebben een ander schip gekocht (geen Smelne) en varen daarom niet mee met deze tocht. Wel geven ze aan dat deze toertochten toch altijd wel heel gezellig waren. (misschien stiekem toch een beetje heimwee?)



Plezierig samenzijn op het bankje bij de haven.



Blue Horizon is deze keer niet mee, maar de dresscode is wel heel duidelijk: blauw, blauw, blauw.

's Middags gaat een grote groep deelnemen aan de Elf Stegentocht. Iets minder zwaar dan de Elfstedentocht op de schaats, maar toch een leuk initiatief van de mensen uit Woudsend om toeristen kennis te laten maken met het dorp en een stuk van haar geschiedenis.



ElfStegentocht



even overleggen



op naar de finish.



Het lijkt net of de mannen de schoenen al hebben opgezet. Sinterklaas heeft de schoenen van Ake zeker al meegenomen. Hij gaat op sokken naar huis.



In pakjes in Woudsend.

's Avonds gaan we naar "het Ponkje". Een oud kerkje wat is omgetoverd tot een heel leuk restaurant en het diner is heerlijk.

Restaurant It Ponkje in voormalig



kerkgebouw.



Smelne vrienden voor het leven.

Leuk om te zien dat de tafelschikking (zonder schikking vooraf) iedere avond anders is zodat iedereen elke avond ook weer andere boeiende verhalen hoort.

Dag 4. We gaan naar Heeg

Vertrek om 10.30 uur

Ook vandaag wel een heel kort tochtje, maar op de Heegumermar staat best wel veel wind zodat het toch nog een beetje onstuimig wordt. Het is een beetje guur maar uit de wind en in de zon kunnen we nog heerlijk buiten zitten. Iedereen kan vanmiddag zijn/haar eigen gang gaan. Dit betekent dat de mannen elkaar opzoeken voor een biertje. Maar niet te lang want om 17.30 uur gaan we richting het afscheidsdiner in restaurant "D' Ald Wal".



Wachten op wat komen gaat en.....



alvast een keuze maken uit het menu.

Ook hier worden we weer getraakteerd op een heerlijk diner.

Aan het einde van de avond neemt Johan Michorius nog even het woord. Hij bedankt de organisatie en zegt dat we terug kunnen kijken op een (opnieuw) fijne tocht.

Voor de organisatoren heeft hij een presentje, en natuurlijk worden zij uitgebreid bedankt voor de perfecte organisatie. Alles verliep vlekkeloos en gelukkig zonder problemen.

*Dankwoord van
de voorzitter
waarin hij
terugblijkt op een
zeer geslaagde
najaarstocht
2024.*



Dag 5. Tijd om afscheid van elkaar te nemen.

Om 8.30 vertrekken de eerste schepen om op tijd op afspraken te zijn. De andere schepen volgen later en iedereen gaat nu richting de winterstalling. Een prachtige afsluiting van het vaarseizoen.



Einde van de najaarstocht 2024.

Afscheid van elkaar in Heeg.