

Najaarstocht 2015

Wie vaarden mee:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Buttje | Bernfried & Johanna |
| 2. Argo | Christof & Gabi |
| 3. Zeitlos | Horst & Gabi |
| 4. Trijntje | Frans |
| 5. Allure | Gerrit & Angela met dochter Linda |
| 6. Blue Horizon | Ed & Hanny |
| 7. Masquotte | Ake & Mattie |
| 8. Aquarius | Hans & Christine |
| 9. Rensina | Antoinette & Agnes |
| 10. Aquamarin | Jaap & Nettie |
| 11. Manatee | Meindert & Eggie |

Donderdag 24 september.

In de loop van de dag verzamelden zich 11 Smelne schepen in jachthaven de Rijd in Kollum. Om 18.00 uur verzamelen. Met zijn allen op naar Chinees Restaurant de Golden River voor een uitstekend lopend buffet. Elk schip kreeg het draaiboek uitgereikt en een toelichting over de tocht. De stemming was weer als vanouds.

Vrijdag 25 september

De dames Nettie & Eggie hadden donderdag boodschappen gedaan voor het gezamenlijke ontbijt. Ze hadden het havenkantoor omgebouwd als ontbijtrestaurant. Iedereen liet het zich goed smaken en het wel bekende eitje ontbrak dus ook niet. Geweldig gedaan dames. Om 10.30 uur vertrek uit de haven. De sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen stond open we hoefden niet te schutten. Via Lauwersmeer naar Zoutkamp en daarna over het Reitdiep naar Garnwerd. Moesten i.v.m. de waterstand drie maal schutten bij Electra. We kwamen zonder kleerscheuren om 16.00 uur aan bij Garnwerd aan Zee. Werden welkom geheten door de havenmeester George van der Kooi. Onze ereleden Arno & Trudy stonden ons reeds op te wachten waren er met de camper. Om 18.00 uur naar café Hammingh voor een drie gangen diner. We hebben gesmuld met z'n allen wat een geweldig buffet. We hadden de buikjes flink rond toen we naar de boot gingen.

Zaterdag 26 september

Om 08.00 uur in laaghangende mist op naar Groningen. Wat een prachtig gezicht de mist over het Reitdiep welke langzaam optrok. De brugbediening was super geregeld. De sluis bij Dorkwerd stond al voor ons open. We moesten twee maal schutten. Daarna door de stad naar de Zuiderhaven waar we om 11.00 uur afmeerden. Brugbediening door Groningen ging uitstekend. Complimenten voor de havendienst in de stad. De rest van de zaterdag had men vrij te besteden.

Zondag 27 september

Om 13.00 uur op naar het Scheepvaartmuseum. We kregen een rondleiding met een gids. Om 18.45 uur verzamelen voor het afscheidsdiner bij Restaurant Humphrey's. Onze voorzitter Frans met als vertaler Christine bedankte de organisatie Jaap & Nettie en Meindert & Eggie voor de geweldige gezellige tocht. We hadden zoals altijd Smelne weer. De organisatie kreeg een presentje uitgereikt.

28 september

Iedereen kon op eigen gelegenheid vertrekken.

De organisatie.